

Op zaterdag **25 mei 2019** organiseren we een uitwisselingsdag over de feministische, lesbische, queer ... vrouwenbeweging uit de periode 1970 tot vandaag. We nodigen je graag uit voor een namiddag waarin we deze beweging in kaart brengen en in gesprek gaan over het doorgeven van erfgoed en ideeën.

Programma

13.30: Onthaal

13.45 tot 17.00 [doorlopend]

- Landschapstekening van de beweging: zet groepen en initiatieven letterlijk op de kaart. Wie was waar en wanneer actief? En waar was jij?
- Creëer een poster over je eigen feministische parcours.
- Advies bij de lopende erfgoedoproep (zie verder): je kan je vragen kwijt over het aanmelden van erfgoed, de werking van Archiefbank Vlaanderen, bewaarplaatsen voor archief ...
- Mondelinge geschiedenis: ga met elkaar in gesprek over je engagement. Brussel Behoort Ons Toe/Bruxelles Nous Appartient legt jullie verhalen vast.

14.30 tot 15.45: Panelgesprek over het doorgeven van gedachtegoed binnen en buiten de beweging

Wat geven we door aan volgende generaties, welk verhaal zien we zelf graag verteld, welke rol kan erfgoed daarin spelen? (De namen van de panelleden staan binnenkort online)

16.00 tot 17.00: Werkwinkels

- Leesgroep: Hoe herlezen we oudere feministische teksten met een hedendaagse blik? Een groepsdiscussie over *Het rode boekje van de vrouw(en)* uit 1972 en nieuwe narratieven. Nan Verbeke (RoSa) begeleidt. Je vindt *Het rode boekje* [hier](#) online.
- Digitaal erfgoed: enkele basisprincipes voor het ordenen en bewaren van digitale bestanden (Els Flour, AVG).

17.10 – 17.30: Slot

Samenvatting van de dag.

Tussen de activiteiten door kan je bijpraten in de hopelijk zonnige Amazonetuin, we zorgen voor drank en versnaperingen.

Praktisch

Adres: Amazone

Middagijnstraat 10

1210 Sint-Joost-ten-Node (Brussel)

Inschrijven kan (gratis) via onderstaande link.